

INLEIDING BIJBELSE FEESTEN



Hieronder worden in het kort de tien Feesten van JHWH¹ en de twee 'Joodse feesten' Chanoeka en Poerim beschreven. Waarom deze tweedeling? Zijn het dan niet allemaal Joodse feesten? Nee, de feesten die beschreven staan in Leviticus 23 zijn de Feesten van JHWH, die hij aan Israël gaf, om ze te vieren, opdat ook de volkeren ze zouden volgen in het vieren. Want in deze feesten zit Gods verlossingsplan van Israël en de wereld opgesloten.

De andere twee zijn feesten die ook in de Bijbel staan en door Joden gevierd worden, met een bijzondere betekenis.

Schepping

Al voor de schepping van de mens schiep God de zon, maan en sterren, zoals vermeld in Genesis.1:14: *'... om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren'*

Kalender

Gods kalender is een zon/maan kalender waarin de omloop van de maan wordt gevolgd. De omlooptijd is 29,5 dag en er zijn er 12 maanden van 29 of 30 dagen. Dit geeft een jaar van 354 dagen, waardoor er 11 dagen te kort zijn op een zonnejaar van 365 dagen. Daarom wordt er om de 2 of 3 jaar een schrikkelmaand ingelast. Dit om de voorjaarsfeesten in het voorjaar te houden en de najaarsfeesten² in het najaar. Exodus 23:16: *'Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling aan het einde van het jaar*³, *wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt.'*

Begrippen

JHWH

Is de Naam van God, de God van Israël. De meest gangbare uitspraak van JHWH is JaHWeH. Omdat er op bepaalde plaatsen Adonai JaHWeH staat, zijn de Joden uit respect voor de naam JHWH begonnen aan te spreken met Adonai. Dit is het Hebreeuws voor Heer(e). En zo lezen we in vele vertalingen Heer(e), maar sommige vertalingen lieten JHWH gewoon staan. De lezer weet zo dat dit Gods Naam is, maar kan zelf bepalen hoe dit gelezen en uitgesproken kan worden: Jahweh, Heere, Adonai, of anders.

Najaarsfeesten

De najaarsfeesten zijn: Bazuinendag, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en de Achtste Dag.

Einde van het jaar

Letterlijk staat hier: 'draaipunt', dat is als de dag en nacht in het najaar even lang zijn. In de Astronomie noemt men dit: 'nachtevening'

DE BIJBELSE FEESTEN

Nieuwe maand

In Exodus 12:2 lezen we over de instelling van het Bijbelse jaar: *“Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.”*

Elke nieuwe maand van het Bijbelse jaar, begint met de nieuwe maand¹
Door deze dag te vieren, begint elke maand met JHWH God.

De 1^e Nisan² is het godsdienstige nieuwjaar, en de 1^e Tisri is het burgernieuwjaar.



Begrippen

Nieuwe maand

Letterlijk staat er: Vernieuwing.

Nisan

Vroeger werd i.p.v. Nisan de oude naam Abib gebruikt. Eertijds werd dit 'de maand van Abib' genoemd, met de betekenis van rijpe korenaren.

Sjabbat

De zevende dag van de week, er wordt geen werk verricht want het is een Sjabbat voor JHWH. Een dag waarop je de schepping gedenkt en de uittocht gedenkt. Dat je na zes dagen arbeid tot rust mag komen, adem mag scheppen en in de vrijheid mag komen.



Hieronder een aantal teksten die over de zevende dag -de Sjabbat- gaan.

Exodus 20:8-11: *"8 Gedenk de Sjabbatdag, dat u die heiligt. 9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 10 maar de zevende dag is de Sjabbat van JHWH, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. 11 **Want in zes dagen heeft JHWH de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.** Daarom zegende JHWH de Sjabbatdag, en heiligde die."*

Deuteronomium 5:12-15 *"12 Neem de Sjabbatdag in acht om die te heiligen, zoals JHWH, uw God, u geboden heeft. 13 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 14 maar de zevende dag is de Sjabbat van JHWH, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. 15 **Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat JHWH, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm.** Daarom heeft JHWH, uw God, u geboden de dag van de Sjabbat te houden."*

Exodus 31:12-17 *"12 Verder zei JHWH tegen Mozes: 13 U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn Sjabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik JHWH ben, Die u heiligt. 14 Ja, u moet de Sjabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 15 Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sjabbat, een dag van volledige rust, heilig voor JHWH. Ieder die op de Sjabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. 16 Laat de Israëlieten dan de Sjabbat in acht nemen, door de Sjabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. 17 **Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want JHWH heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt."***

Het is Gods verlangen dat we uitzien naar de rust van Zijn eeuwige Sjabbat.

Hebreeën 4:4-10, *“4 Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. 5 En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan! 6 Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, 7 bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. 8 Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. 9 Er blijft dus nog een Sjabbatsrust over voor het volk van God, 10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.”*

Maar het is ook een schaduw van het komende Messiaanse vrederijk, zoals vermeld in Kolossenzen 16-17 *“16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de Sjabbatten. 17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam van Christus.”*

Pascha - Pesach

Op de 14^e dag na de 1e nieuwe maan (*letterlijk staat hier vernieuwing, d.i. de vernieuwing van een nieuwe maan cyclus*) is er het Pesach voor JHWH, dat is de maand Nisan/Abib.

In Leviticus 23:5 staat: *"In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond* (er staat letterlijk: tussen twee avonden, dat is de avondschemering), *is het Pesach voor JHWH."* Pesach betekent: overspringen, hinkelen. Het is het feest dat het voorbijgaan van de verderfengel gedenkt. Het sterven van de eerstgeborenen, ten behoeven van de bevrijding, lossing van de Israëlieten.

Op deze dag moest destijds het volk, per gezin een lam slachten (shachat) tussen zonsondergang en de duisternis, en daarvan eten.



In Exodus 12 vanaf vers 5 staat: ⁵ *U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen.* ⁶ *U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten (shachat) tegen het vallen van de avond (letterlijk staat hier: 'tussen twee avonden', dat is de avondschemering).* Die nacht zou de verderfengel door Egypte gaan en elke eerst geboren zoon doden, tenzij er bloed gestreken was op de deurposten.

Jesjoea herdacht later dit moment met Zijn discipelen tijdens het laatste Pesach maal.

In 1-Korinthiërs 11:24 staat dat Jesjoea een matse nam en zei: *"Dit is mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt."* En bij de derde beker van de Seder/Pesach maaltijd staat in Lucas 22:20 *"Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Het bloed van het nieuwe verbond."*

De Pesach maaltijd wordt ook Sedermaaltijd genoemd omdat het volgens een 'bepaalde orde' (in het Hebreeuws: Seder) verloopt. Tijdens de maaltijd worden vier bekers wijn gebruikt, brood gegeten en het verhaal van de uittocht uit Egypte vertelt.

De volgende dag, aan het eind van de 14^e, tegen zonsondergang werd het Pesachoffer gebracht, Deuteronomium 16:2 en 5-6. ² *Dan moet u voor JHWH, uw God, het paaslam* (letterlijk staat hier Pesach) *slachten* (zebach = offeren), *kleinvee en runderen, op de plaats die JHWH zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen.* " ... ⁵ *U mag het paaslam niet slachten* (zebach = offeren) *binnen een van uw poorten die JHWH, uw God, u geeft.* ⁶ *Maar op de plaats die JHWH, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, daar moet u het paaslam* (letterlijk: Pesach) *slachten* (zebach = offeren), *in de avond, als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok."*

Vele jaren later, juist op het moment dat het Pesach offer van schapen en runderen in Jeruzalem werd gebracht om te offeren, stierf Jesjoea aan het vloekhout.

Ongezuurde broden - Chag HaMatsot

Van 15 t/m 21 Nisan is er het feest van de 'Ongezuurde Broden, zoals vermeld in Leviticus 23:6-8 *"⁶ En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor JHWH. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. ⁷ Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. ⁸ Zeven dagen lang moet U JHWH een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen."*

Het is het feest van de uittocht. In de nacht van de 15^e Nisan vertrok Israël uit Egypte. Numeri 33:3 *"Zij braken op van Rameses; in de eerste maand, op de vijftiende dag van de eerste maand, de dag na het Pascha, vertrokken de Israëlieten door een opgeheven hand, voor de ogen van alle Egyptenaren."*

Het is ook tijdens dit feest, dat Jesjoea later opstond uit de doden. En ook wij mogen gedenken dat het ook een feest is van opstanding, van nieuw leven, van vernieuwing en een nieuwe schepping. Zo werd ook Israël een nieuwe natie.

Het is het feest dat ook ons oproept om ongezuurd te zijn en een heilige levenswandel te hebben. Zuurdesem staat ook voor zonde. Exodus 12:19 *"Zeven dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden."* Ons huis te reinigen van zuurdesem is een praktische handeling, maar laten wij beseffen dat dit ook een geestelijk betekenis heeft.

1-Korinthe 5:7-8 *"⁷ Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. ⁸ Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid."*

Begrippen

Matse

Is het ongezuurde brood dat met Pesach tijdens het ongezuurde Brodenfeest gegeten wordt.

Shachat

Is het doden en slachten voor eigen gebruik.

Zebach

Heeft de betekenis van doden en slachten om te offeren.

Beweeggarvedag - Jom HanaFat haOmer

Op de eerste dag der week tijdens de ongezuurde broden, moest de priester een Omer (dat is een handvol) graan van de nieuwe oogst bewegen: Op en neer. Daarna mocht men van de nieuwe oogst eten. Leviticus 23:9-14 *“⁹JHWH sprak tot Mozes: ¹⁰*

Sprek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnen haalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. ¹¹ Hij moet de schoof voor het aangezicht van JHWH bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sjabbat moet de priester de schoof bewegen. ¹² U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor JHWH bereiden, ¹³ met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor JHWH, een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin wijn. ¹⁴ U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.”



In Jesjoea zijn opstanding is er een nieuwe oogst gekomen. Hij is de eerste van vele broeders. Het is de oogst van de eerstelingen, net zo als destijds de eerstelingen aan de Here JHWH gewijd moesten worden. Exodus 13:12-13 *“¹² dat u alles wat de baarmoeder opent, aan JHWH zult afstaan. Ook alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort: de mannetjes zullen voor JHWH zijn. ¹³ Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen.”*

Jesjoea stierf voor allen die Zijn offer wilden aanvaarden, in het bijzonder voor Zijn eigen volk Israël in deze nieuwe verbondsrelatie met JHWH. Johannes 18:14 *“Kajafas nu was het die de Joden de raad gegeven had dat het nuttig zou zijn dat één Mens voor het volk zou sterven.”*

Het is de dag dat Jesjoea na Zijn opstanding opvoer naar Zijn Vader en aan het eind van de dag aan de leerlingen verschijnt. Johannes 20:16-19 *“¹⁶ Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester. ¹⁷ Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. ¹⁸ Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had. ¹⁹ Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!”*

Het is ook de eerste dag van de Omertelling Leviticus 23:15 *“U moet dan vanaf de dag na de Sjabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken (letterlijk: zeven Sjabbatten) zullen het zijn.”*

Wekenfeest - Sjawoe'ot Pinksteren

Na 49 dagen tellen vanaf de Beweeggarvedag¹, de eerste dag der week tijdens het Ongezuurde brodenfeest, de dag dat Jesjoea opstond, viert men op de 50^e dag het Wekenfeest, Exodus.34:22. Dat is de 'Dag der eerstelingen' (Jom haBikoeriem) Numeri 28:26, het feest van oogst der eerstelingen (Chag haKatsier) Exodus 23:16.

Ook Jesjoea is als eersteling opgewekt uit de doden. 1-Korinthe 15:20 *"Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn."*

Op deze dag worden twee broden bewogen. Als verklaring wordt gedacht aan Geest en Tora, Juda en Israël of gelovige Joden en de gelovigen uit de volken. Leviticus 23:16-22 *"¹⁶ Tot de dag na de zevende Sjabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u JHWH een nieuw graanoffer aanbieden.¹⁷ Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor JHWH. ¹⁸ U moet dan samen met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud, en één jonge stier, het jong van een rund en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor JHWH, met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor JHWH. ¹⁹ Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. ²⁰ De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van JHWH bewegen, met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor JHWH, bestemd voor de priester. ²¹ U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening, in al uw woongebieden, al uw generaties door. ²² Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaïen, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben JHWH, uw God."*

Maar op de 50^e dag ontving ook Israël in de woestijn bij de Sinaï de 10 Woorden en de bepalingen. Deze woorden waren de inhoud van de akte (Ketoeba) van het verbond, het huwelijk dat God daar sloot met Israël, zie Exodus 19-24. Ook op de 50^e dag (Grieks: Pentakosta = Pinksteren) stortte God Zijn Heilige Geest uit, zie Handelingen 2:1-13. Door Gods Geest worden Zijn leefregels in ons hart geplaatst en komen we in een nieuwe verbondsrelatie met God, ingeënt op de edele olijf Israël (2-Korintië 3 en Romeinen 11). Wij zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God (Efeze 2:19), op basis van het vergoten bloed van Jesjoea, het bloed van het nieuwe verbond (Mattheüs 26:28).



Begrippen

Beweeggarvedag

De dag dat de Garve/Schoof van het eerste graan als een offer door de Priester bewogen moest worden.

Bazuinendag - Jom Teroea

Het is de dag van herinnering, gevierd op de eerste van de zevende maand, de maand Tisjri.

Binnen het Jodendom is deze dag de Nieuwjaarsdag - Rosj hasjana (hoofd van het jaar), de eerste dag van het burgerlijk nieuwjaar.

De 1^e Nisan is de eerste dag van het godsdienstige jaar.

Leviticus 23:23-25 ²³ *JHWH sprak tot Mozes: ²⁴ Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. ²⁵ U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de JHWH een vuuroffer aanbieden.*

Het is de eerste dag van de 10 zogenaamde 'ontzagwekkende dagen' tot op de Grote Verzoendag. Het is een dag gedenken: Hoe was ons afgelopen jaar? Ben ik gegroeid in mijn geloof? Is er nog iets bij mij dat moet veranderen? Deze 10 dagen zijn de laatste van de 40 dagen van Tesjoeva - Terugkeer, vanaf de 1^e van de 6^e maand, om met de naaste en God in het reine te komen.

Ook in Openbaring wordt in de eindtijd gesproken over het blazen van de bazuin bij het verbreken van de zevende zegel. Openbaring.11:15 *"En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid."*

Wanneer de laatste, de grote, de 7^e bazuin klinkt zullen alle stammen van Israël verzameld worden. Jesaja 27:13 ¹³ *Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor JHWH neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem."*

Matteüs 24:31 *"En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan."*

Van ouds was de Bazuindag in Israël een konings of kroningsdag. Bij de 7^e bazuin zal ook Jesjoea in de hemel gekroond worden als koning van Israël, over het huis van Jacob, op de troon van Zijn vader David (Lukas.1:32-33), om Zijn koninkrijk over Israël en de wereld op aarde te vestigen; het Messiaanse Vrede rijk zoals

vermeld in Openbaring 11:15 ¹⁵ *En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid."*

Dan zullen die in de Messias ontslapen zijn opstaan, en de levende gelovigen in een punt des tijds verandert worden 1-Thessalonicenzen 4:15-17 ¹⁵ *Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. ¹⁶ Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. ¹⁷ Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn."*



De eerste opstanding wordt ook vermeld in: 1Korinthe15:52 en in Openbaring 20:6 staat: *“Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.”*

De najaarsfeesten gaan over Jesjoea's kroning, wederkomst en vestiging van Zijn Rijk. Op basis van o.a. Lukas1:5 waar gesproken wordt over Zacharia uit de afdeling van Abia (zie 1-Kronieken.24:10), die dienst deed rond 1 juni van onze kalender, kunnen we berekenen dat Jesjoea's eerste komst (Zijn geboorte), tijdens de najaarsfeesten was. Op de Bazuindag of op de eerste dag van het Loofhuttenfeest.

Johannes werd een half jaar eerder verwekt dan Jesjoea (Lukas.1:26). Johannes zou in juni en Jesjoea eind december verwekt zijn. Verder is te melden dat er geen plaats in de herberg was vanwege de velen die op het Loofhuttenfeest zouden komen (Lukas.2:7). De herders hoeden de schapen die gebruikt zouden worden bij de Loofhuttenfeest offers.

Grote Verzoendag - Jom Kippoer

De dag van de verzoening valt op de 10^e van de zevende maand. Leviticus 23:26-32²⁶ *JHWH sprak tot Mozes: ²⁷ Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en JHWH een vuuroffer aanbieden. ²⁸ Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van JHWH, uw God, verzoening voor u te doen. ²⁹ Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. ³⁰ En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk ombrengen. ³¹ U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. ³² Het moet voor u een Sjabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw Sjabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond.”*

Het Hebreeuwse woord Kippoer komt van het woord Kafar, wat bedekken betekend. Het hele jaar door belijdt men de zonden. Maar juist op deze dag echter worden de zonden die het volk uit onwetendheid heeft begaan, bedekt en verzoent, zie Hebreeën 9:7 Zo ook door het bloed van Jesjoea in Hebreeën 9. Maar ook heel de Hebreeënbrief staat in het teken van de Grote Verzoendag. Nationale vergeving van zonden en verzoening van Israël. Leviticus 16 wijst er naar dat dit gebeurde door het vergoten bloed van de bok en het weggedragen door de andere bok. Leviticus17:11, *“ ¹¹ Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.”*

Zo ook door het bloed van Jesjoea in Hebreeën 9. Heel de Hebreeën brief staat in het teken van de Grote Verzoendag. Nationale vergeving van zonden, verzoening met Israël zoals vermeld in Zacharia 3:9. Het is een dag dat je ook bidt voor de vergeving van de zonden van je volk. De verootmoediging wordt gedaan door vasten.

Het is dag die verwijst naar de wederkomst van Jesjoea in Openbaring19 en het sluiten van het nieuwe verbond met Juda en Israël. Hebreeën 8:8-12 *“ ⁸ Want hen berispent zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, ⁹ niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.*

¹⁰ Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. ¹¹ En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. ¹² Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Zie ook Jeremia 31:31-34 en Ezechiël 36:25-27.

De Satan zal 1000 jaar gebonden worden zoals Openbaring 20:2 vermeld: *'En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar.'*

Na zeven Sjabbatsjaren -dat is na 49 jaar- volgt het 50^e jaar, het Jubeljaar dat ook op deze dag begint zoals vermeld in Leviticus 25:9-17. Luc.4:17-21, *"¹⁷ En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: ¹⁸ De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, ¹⁹ om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. ²⁰ En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. ²¹ Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan."*

Loofhuttenfeest - Soekot

Het Tentenfeest (huttenfeest) is een herinnering aan de woestijnreis van de Israëlieten en aan Gods bescherming en beschutting.



Leviticus 23:33-43 ³³ *De HEERE sprak tot Mozes: ³⁴ Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE. ³⁵ Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. ³⁶ Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. ³⁷ Dit zijn de feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de HEERE aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, ³⁸ naast de offers op de Sjabbatten van de HEERE, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de HEERE geeft. ³⁹ Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. ⁴⁰ Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. ⁴¹ Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. ⁴² Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, ⁴³ zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.*

Jesaja 4:5b-6 *ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. 6 Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.*

De kleine eerste oogst (voorjaarsoogst, voorjaarsfeesten, de eerstelingen) zal met Jesjoea regeren, zie Openbaringen 20:6 en 5:10. Het Loofhuttenfeest is de tijd van de grote oogst, de fruit oogst, die dan binnen gehaald wordt.

Tijdens het komende Messiaanse rijk wordt de grote oogst van zielen binnen gehaald. Jesaja 11:9 ⁹ *Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.* Jesaja 2:3 *Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.*

Loofhuttenfeest is de voorafschaduwing van het Messiaanse Rijk, het 1000 jarige rijk zoals vermeld in Kolossenzen 2:17a. Het zijn niet langer twee volken, Juda en Israël, maar het is nu één volk onder koning Jesjoea, Ezechiël.37:19-28. Het is het feest van optrekken naar de plaatst die de Heere JHWH verkiest, zie Deuteronomium 16:16. Hetzij lokaal (destijds in stamgebied, maar nu bijvoorbeeld in een provincie of regio) of landelijk (zoals destijds in Jeruzalem, maar nu bijvoorbeeld op een centrale plek in Nederland). Op de 7^e dag, genoemd Hosjanna Rabba, wordt er 7 keer water uitgegoten. Nadat er 6 dagen achter elkaar water is geschept uit de bron van Siloam en uitgegoten is op het tempelplein, zegt Jesjoea op deze dag in Johannes 7:37 ³⁷ *En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.* Jesjoea is het Levend water.

De Achtste Dag - Sjemini Atzeret

De Achtste Dag wordt ook wel slotfeest genoemd, Leviticus 23:39 ³⁹ *Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.*"

Het is ook de 2^e opstanding en het laatste oordeel; de opstanding van degenen die niet deel hadden aan de 1^e opstanding. Opbaring 20:11-15. ¹¹ *En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.* ¹² *En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.* ¹³ *En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.* ¹⁴ *En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.* ¹⁵ *En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen."*

Een andere naam voor deze dag is: Vreugde der Wet (Simcha Tora). Gods getrouwe Woord is tot zijn doel gekomen. De paradijselijke toestand is in zijn volheid teruggekeerd. Deze feestdag is dan ook de voorafschaduwing van de Eeuwigheid: 'Een Nieuwe hemel en nieuwe aarde', zoals vermeld in Opbaring 21-22. 1-Korinthiërs 15:28 ²⁸ *En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn."*

Chanoeka - Inwijding

Dit is een Joods feest welke niet voorkomt bij de feesten in Leviticus 23. Toch is het ook van bijzondere betekenis voor de gelovigen in Jesjoea. Het is een 8 daags feest, van 25^e Kislev (9^e maand) t/m 2 Tevet (10^e maand). Op de 25^e Kislev werd het altaar ingewijd, na de reiniging van het Heiligdom en nadat de Menorah (de lampenstandaard) aangestoken was en zoals vermeld in 1-Makkabeeën 4:36-61.

Net als bij Salomo in 2Kronieken 7:9, werd het nu als een verlaat Loofhuttenfeest gevierd zoals vermeld in 2Makkabeeën 4:7-9. Het werd het reinigingsfeest, het inwijdingsfeest van de tempel, zie 2-Makkabeeën 1:18-19. Tijdens dit feest was Jesjoea in de tempel en vierde dit feest als Jood zijnde. Johannes 10:22-23 ²² *En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter.* ²³ *En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo."*

Jesjoea de Messias werd tijdens dit feest verwekt, als je negen maanden terug rekent vanaf de Bazuinendag. Doordat Antiochus Epiphanes, koning van Syrië, er niet in slaagde de Joodse godsdienst uit te roeien, kon de Messias geboren worden in een gelovig Joods gezin.



Poerim - Lotenfeest

Dit is een ander Joods feest met een bijzondere betekenis, ook voor gelovigen in Jesjoea. 'Kanselier' Haman van Perzië, wil door het werpen van het lot (poer) de Joden uitmoorden. Dit wordt verijdeld doordat Ester en Mordechai in actie komen. Het is het overwinningfeest op de vernietiger Haman en wordt gevierd op 14-15 Adar (12^e maand). Doordat Haman er niet in slaagde om de Joden uit te roeien, kon de Messias, uit het geslacht van David en uit de stam Juda, geboren worden.

Ester 9: 26-27 *"²⁶ Daarom noemt men die dagen Purim, vanwege de naam van het 'pur'. Daarom, vanwege al de woorden van deze brief, en om wat zij daarvan zelf gezien hadden, en wat hun overkomen was, ²⁷ stelden de Joden vast en namen zij de verplichting op zich, voor zichzelf, voor hun nageslacht en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, dat ze nooit het vieren van deze twee dagen zouden overslaan, volgens het voorschrift daarover, en op de vastgestelde tijd, ieder jaar."*

Ester 9:28 *"²⁸ Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie, (ook die van Jesjoea) elk gezin, (ook het gezin van Jozef en Maria) elk gewest (ook het gewest Galilea) en elke stad (dus ook in de stad Nazareth). Deze dagen van Purim zal men onder de Joden niet overslaan en bij hun nageslacht mag aan de herdenking daarvan geen einde komen.*

En wij mogen in Jesjoea en in verbondenheid met Israël ook Poerim en Chanoeka vieren. Wij zijn medeburgers, huisgenoten geworden. Efeziërs 2:18-19, *"¹⁸ Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. ¹⁹ Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God."* Gods Woord is getrouw en nimmer falend, wat mensen ook bedenken.
